

Özel

Anneler Günü

Benim annem...

BÜTÜN ANNELER GÜZEL, BÜTÜN ANNELER MELEKTİR. PEKİ YA ÜNLÜ ANNELER? ONLARI DA ÇOCUKLARINDAN DİNLEDİK. ANNELER, ÇOCUK SAHİBİ OLDUKTAN SONRA HAYATLARININ NASIL DEĞİŞTİĞİNİ ANLATTI, ÇOCUKLAR DA ÜNLÜ OLAN ANNELERİNİN HİÇ BİLMEDİĞİMİZ YÖNLERİNİ...
YAZI: EBRU YARBASAN



**BENİM
ANNEM**

İkizler Dilan ve Daren
(11), Miro (10) ile Kai
(3.5) bu cümleyi şöyle
tamamlıyor: "İyi kalpli,
çok güzel."

Dört erkek çocuk annesi Benu Gerede, iş dışındaki zamanlarını çocuklarıyla geçiriyor. En çok birlikte film izlemekten keyif alıyorlar.

FOTOĞRAFLAR EMRE ARICAN

Benu Gerede

FOTOĞRAF SANATÇISI

'Çocuk olmak ne güzelmiş'



Genelde fotoğraf makinesi ile görmeye alışkın olduğumuz Benu Gerede'yi Nişantaşı'ndaki evinde çocuklara makarna yaparken yakalıyoruz. 'Evin kraliçesi' olan dört çocuk annesi Benu Gerede, Anneler Günü'nün güzel bir anı olduğunu düşünenlerden: "Okulda resim yapıp getiriyorlar mesela, çok hoşuma gidiyor. Şu an dört erkek çocuğuyla baş ediyorum, bir tane daha olursa hayır demem ama öyle planlı düşünmüyorum. Şu an tek hayalim, eşim Cem'le seyahat etmek. Çocuk sayfasının kapanmasını da istemiyorum. Amerika'da doktor 'Tüplerini bağlayalım' dedi, istemedim. Anne olunca anladığım şey, çocuk olmak ne kadar güzelmiş. Sorumluluk yok. Çocukken saatlerce uyurdum, arkamı toplayan biri vardı, şimdi ben onları topluyorum. Dilan ve Daren ikiz. Ama çok farklılar. Dilan entelektüel, sanatçı ruhlu, resim yapar. Daren ise hassas ve teknolojiye meraklıdır. Miro'nun müzik kulağı müthiş. Kai ise inatçı ve tuttuğunu koparan bir çocuk. Büyüyünce dünyaya karşı duyarlı olmalarını isterim. Yaptıkları işi sevip, para kazanma lüksüne de sahip olurlarsa ne ala."



Efe, annesiyle en çok futbol oynamayı seviyor. 'Annem oyunda iyi, ben kalede' diyor. Ailenin 8 yıllık üyesi Popcorn da onları yalnız bırakmıyor.

BENİM ANNEM

Efe Naipoğlu (5):
"Benim annem güzel, mutlu ve kızgın değil."

Berna Sağlam Naipoğlu

İLETİŞİM VE MARKA DANIŞMANI, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

'Oğlumu ofisimde büyüttüm'



Beş yaşında bir erkek çocuk annesi olan Berna Sağlam Naipoğlu, oğlu Efe'yi 'Hayatımın

en büyük başarısı' sözleriyle tanımlıyor. Efe doğunca ofisinde çocuk odası oluşturan Berna Hanım, bebeğini de yanında götürmüştü. O günleri şöyle anlatıyor: "Odadan bebek sesi yükseldiğinde tatsız geçen bir toplantı bile keyif verirdi." Peki Anneler Günü onun için ne ifade ediyor? "Ben çocukken Anneler Günü daha önemliydi galiba. Anneme hediye almanın heyecanı oluyordu. Anne olduktan sonra her günüm özel geçiyor. Anne olunca anladığım şeyler öyle çok ki. Annem bana hep 'Önüne arkana iyi bak' diye tembihlerde bulunurdu. Anne ben salak mıyım diye itiraz ederdim. Şimdi ben Efe'nin peşinden koşuyorum, 'Dikkat et' diye. Efe muzır, hareketli ve çok sosyal bir çocuk. Büyüyünce ne olacağı hiç önemli değil, hayattan keyif alan bir çocuk olsun yeter. Ama avukat olursa sevinirim tabii.



Anjelika Akbar iki oğluyla birlikte gezmekten ve yemek yemekten keyif aldıklarını söylüyor.



Anjelika Akbar

MÜZİSYEN

'Özel günler bahane'



Anjelika Akbar'ın iki oğlu var. Yürek (20) ve Timur (3). Birlikte yemek yemekten çok keyif alıyorlar. Biz de onlarla en sevdikleri mekanlardan Adile Sultan Sarayı'ndaki Borsa Lokantası'nda buluşuyoruz. Anjelika Akbar'ın Anneler Günü için düşünceleri şöyle: "Özel günleri seviyorum. Bahane oluyor insanları buluşturmak için. Babamın bir lafı vardı, 'Bayram bekleme bayramı' derdi, ben o duyguyu seviyorum, o günlerin gelmesini beklemek bile keyifli. Oğullarımdan tek beklediğim öpüp kutlasınlar, yeter. Çocuklarım benim en büyük ilham kaynağım. Anne olunca şefkat duygusunun ne olduğunu anladım. Mesuliyet duygusunu dolu dolu yaşadım. Son klibimi oğlum Yürek çekti. Kulağı çok iyidir, piyano çalar. Timur da şimdiden çello derslerine başladı. Müzisyen olmaları hoşuma gider ama büyüyünce ne olurlarsa olsunlar, işlerini iyi yapıp, huzurlu olsunlar.



Bahar Korçan ve kızı Lal (20), anne ve arkadaşlık dengesini çok iyi kurmuş bir 'ikili'.

BENİM ANNEM

Lal annesini şöyle anlatıyor: "Sevgi dolu bir kadın. Olduğu gibi biri. Bu yönünden dolayı çok iyi bir anne."

Bahar Korçan

MODACI

'Kızımın sözünü dinlerim'



Kızı Lal (20), Bahar Korçan'ın en büyük destekçisi. Hem hayatta hem de işte. Boğaziçi Sosyoloji'de okuyan Lal'in tasarımları Korçan'ın atölyesinde sergilenmeye başlamış bile. 'B-shirt' markasının yaratıcısının kızı olduğunu söyleyen Bahar Korçan'ın, annelik üzerine düşünceleri şöyle: "Anneler Günü hakkındaki düşüncelerim anne olduktan sonra derinleşti. Anneliğin tarifi çok zor, ancak yaşanınca anlaşılabilir bir duygu. Bir kere hayata karşı sorumluluk duygunuz katlanıyor. Annem bana '80 yaşına da gelsen ben sana annelik yapacağım' derdi, haklıymış. Kızım büyüdü ama benim anneliğim devam ediyor. Lal çok zeki bir çocuktur. Pratik ve algısı çok kuvvetlidir. Muzırdır, çok tatlı tembellikleri vardır. Dikte edilmeyi hiç sevmez. Biz önce arkadaşız. Kızımın sözünü dinlerim."



Neşe Erberk, 'aynalarını' dediği üçüzleri 12 yaşındaki Alin, Lara ve Selin ile...

Neşe Erberk

İŞ KADINI, EĞİTİMCİ

'Karşımda üç küçük Neşe var'



Üçüz kız annesi Neşe Erberk, bu durumdan çok memnun. Evde her zaman bir enerji ve neşe olduğunu söylüyor: "Kızlarım sayesinde birçok duyguyu bir arada yaşıyorum. Birlikte yemek pişiriyor, yuvarlak masa dedikoduları yapıyor, alışverişe, sinemaya gidiyoruz. Çok yorucu olduğu zamanlar da oluyor ama keyfi başka. Karşımda hep üç küçük Neşe görüyorum. Üçünde de benden bir parça var, bana ayna tutuyorlar. Üçünün de özellikleri başka ama... Alin sosyal, komik

bir çocuk. Lara daha duygusal, çok zeki, sesi de güzel. Selin ise sorumluluk sahibi, akıllı, başarıya odaklı bir çocuk. İleride ayaklarının üzerinde durabilen, kendilerine güvenen, vicdanlı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini dilerim. Onlarla ilişkimde anne figürü olarak sınır koyan, yön gösteren taraflarım da var, eğlence ve oyun zamanında ise arkadaş gibiyiz. Anelik bir çocuğun ne kadar emek ve sorumluluk gerektirdiğini, empati kurmanın, hayata aynı anda hem umutlu hem endişeyle bakmanın anlamlarını keşfettirdi bana. Anneler Günü kızlarımdan önce annem için özel olmasını istediğim bir gündü, şimdi benim keyfini çıkardığım bir gün. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlar ve bu duyguyu sorumluluğa hazır olduklarında tatmalarını dilerim.



'Annelik sabrı öğretti'



Sibel Tüzün, altı yaşına

basan kızı Elaya doğduktan sonra

endişe duygusuyla tanışmış. Bu duygunun kontrol edilmezse çok tehlikeli olabileceğini düşünüyor. "Başına bir şey gelirse endişesi korkutuyor. Gözüm hep üstünde. Anne olmak bana sabrı öğretti. Daha meraklı ve araştırmacı oldum. Anne olunca Anneler Günü'nü hem anne hem de çocuk olarak kutluyorsunuz, çok enteresan bir duygu. Sabah uyandığında gelip yanığınıza bir öpücük kondurması ve sizi uyandırması çok güzel. Elaya çok duygulu, meraklı, erken yaşta empati kurmayı öğrenebilmiş, mutlu ve özgüvenli bir çocuk. Birlikte tatile, alışverişe gidebilirsiniz, restoranda da rahattır. Duygularını çok rahat ifade edebilmesi hoşuma gidiyor. Benden daha girişken bir çocuk."



Elaya, haftanın bir günü Atlı Spor Kulübü'nde kursa gidiyor. Pony'si 'Casper'ı çok seviyor.

Sibel Tüzün

ŞARKICI