

Dost uyarısı

28 Şubat'taki Mc Carthy zihniyeti günümüzde de hortladı. Aba altından sopa göstererek cadı avına soyunanlar var. Rövanşizme karşı çıktığım için, yani ahlâklı bir duruş sergilediğim için ben de hedeflerine girdim. Aynı benim gibi **"Rövanşizm kötüdür. Sonra sıra size gelir"** diye uyarıran Cumhurbaşkanı'na ise, nedense ilişmiyorlar.

Dediğim şu: **"28 Şubat soruşturması başladı. Bırakın kimin yargılanacağı kararını savcı ve hâkim versin. Ama manşetler ve yorumlar üzerinden suçlu üretmek basın özgürlüğüne de aykırı... bilesiniz. Basın ahlâkı açısından benim de sık sık eleştirdiğim o manşetler, -askerle işbirliğinin somut delilleri bulunmadığı takdirde- hiçbir cezai sorumluluk doğurmaz. O günkü kutuplaşma içinde, muhtemelen Refahyol'a düşmanlıktan atılmıştır. Ya da**



medya rekabetinden. Hatta şahsi menfaat de rol oynamış olabilir. Bunlar darbe suçu değil ki! Siz Mc Carthy olmayınız. Nasılsa Yargı, gereğini yapar."

Kısacası ben kamp filan değiştirmedim ama, birbirini ateşleyerek nefret üreten bir kampta yer almayı da kendime yakıştırmam.

Size Dost tavsiyesi... Şems-i Tebrizi'den. Siz de çıkın o kamptan. Yakışmıyor!

★ ★ ★

"Bildiklerini unut" diyor DOST.

"Gel al eline bir silgi, şu yeni başlayan güne bilgilerini silmekle başla.

Zanlarını, önyargılarını ve dahi bütün genellemelerini koy bir çuvala ve hepten terk et.

Gıybet etme sakın! Bil ki dedikodu denilen şey mıkna-tıs gibi kötü enerji çeker.

Kimsenin aleyhine konuş-

ma, uzaktan atıp tutma, insanları kem dille yargılama. Yanılabilirsin.

Birini ne kadar çok aşağılar yahut dışlarsan, onun durumuna düşme ihtimalin o kadar artar.

Kâinatın matematiğidir. Bir koyar, bir alır insan.

Bilmeden kendi hesabını dürer" diyor DOST...

"Konumuna ya da mevkiine, ismine veya şöhretine güvenme.

Şu hayatta bütün zahirî kisveler sabun köpüğünden ibarettir; pat diye sönerir.

Cümlelerin sonuna nokta değil, ünlem değil, virgül yahut üç nokta koy.

Açık bir kapı bırak daima. Ne kadar bilsen de hiçbir zaman yeterince bilemeyeceğini unutma.

Tevazudan şaşma.

Ancak o zaman kurtulabilirsin bilginin cehaletinden" diyor DOST...

★ ★ ★

Dost'a kulak vermiyorsanız, Abdullah Gül'ün uyarısını dinleyin. **"Rövanş (intikam) kötüdür."**

Kitaplar

Bana kitap gönderen sev-gili dostlara teşekkürler...

"İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku" Prof. Mustafa Erdoğan (Orion Yayınları).

"Demokrasi ve Hukuk Krizi" Ümit Kardaş (İletişim).

"Türkiye'de İletişimin El Kitabı/ Vazgeçmek Özgürlüktür" Ali Saydam (Remzi Kitabevi).

"İçimdeki Türkiyem" Anjelika Akbar (Türkiye İş

Bankası Kültür Yayınları).

"Yusuflar Züleyhalar" Mehmet Paksu (Nesil Yayınları).

"Muhaverat-ı Hike-miyye" Ali Budak (Bilge Kültür Sanat).

"TSK'ya karşı 12 komplo" Kurmay Albay Ahmet Küçükşahin (Togan Yayıncılık).

"Arz Ederim 28 Şubat 1997, 12 Eylül 2010 Medya" Zafer Özcan (Kaynak Yayınları).

Bilge

Bilgeye sormuşlar:

B- Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?

"Terzimi severim" diye cevap vermiş. Soruyu soranlar şaşırılmışlar:

- Aman üstat, dünyada sevecek o kadar çok kimse varken terzi de kim oluyor?

İşte bilgenin cevabı:

- Dostlarım, evet ben terziyi severim. Çünkü ona her gittiğimde, benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle değil. Bir kez hakkımda karar verirler, ölünceye kadar da, beni hep aynı gözle görürler.

(Ayşe Komili'ye teşekkürler)